

1964

Nordmaling

På måndag

vår stora REA
Skjortor, strumpor
m. m.
Kvällsöppet till kl. 19.00



NYÅKER

Härmed kungöres ett förslag till ändring av byggnadsplan för en del av Nyåkers stationssamhälle inom Nordmalings kommun. Planen finnes tillgänglig för sakkägarna på kommunalkontoret under tiden 1/2-21/2 1964.

Erinran mot förslaget skall skriftligen inlämnas till byggnadsnämnden i Nordmaling senast den 22/2 1964.

Byggnadsnämnden

MATT-REA

Måndag 3 — Tisdag 4
Onsdag 5 febr.

O. Bergs
Möbelaffär

PANGREA

Kostymer

Rockar

Jackor

Byxor

Jumprar

Skjortor

Underkläder

Mössor

Hattar

m. m. m. m.

Ännu finns fynd från vår
DAMREA.

Ex.: KAPPOR fr. 75:—,
Shoppingöppet
till kl. 19.00 måndag.

Wäringstams

NORDMALING - Tel. 101 20

Affären stängd
måndag 3 februari för inventering.
Nordmalings Färghandel

LÖGDEÅ

De verkliga
REAFYNDEN
gör man på vår
SUCCÉREA

som pågår!

Häggeströms
LÖGDEÅ

På måndag

vår stora REA
Sommarkostymer, Rockar m. m.
Öppet till kl. 18.00.
Öppet till kl. 19.00



DUBBELannonsen

ger dubbel effekt till
lägre pris

Skorealisation

med början måndag 3 februari

HERR-, DAM- och BARNSKOR

Obs! 30 procent lämnas på årets kvarvarande lager av damstövlar.

Lindströms Skor

Nordmaling - Tel. 100 01

På måndag

vår stora REA
Ylletröjor, mans, pojk
m. m.
Kvällsöppet till kl. 19.00



JÄTTEREA

Jumpers .. fr. 7:—
Koftor fr. 15:—

Blusar fr. 10:50
Kjolar fr. 19:—

Skidbyxor . fr. 20:—
Nylon-jackor . 49:—

Kappor, Klänningar
Verkliga prisfynd.

Gardiner, Tyger
Stuvar

Korsetter, BH
till fyndpriser.

Måndag shoppingöppet till kl 19.00.



NORDMALING - Tel. 102 94

Hörnefors ordnade derbyseger mot Rundvik i sista perioden

Rundvik (VK) Söndagskvällens div III-derby på Manhemsborg, Rundvik, mellan Rundvik och gästande Hörnefors gav resultat 3-7 efter periodsiffrorna 2-2, 0-1, 1-4. Såväl siffer- som spelmässigt höll hemmalaget jämna steg under två perioder, men gästerna fick en lyckosam start i den tredje och då orkade inte Rundvik stå emot.

0-1 gjorde Hörnefors-backen Sten Olof Hällman på ett oerhört hårt

långskott. Rundviks centerforward Charles Gustafsson kunde strax utjämna till 1-1, när Rundvik hade numerärt överläge.

I mitten på första perioden hade Rundvik i sin tur en man utvisad och då passade Ulf Steckzén på att göra 1-2 genom en hård puck upp i nätet. 2-2 slog Rundviks Björn-Olof Rasch strax in före första periodslutet.

Andra periodens enda mål gav 2-3 genom sologenombrott av hörnefors-backen Sten-Olof Hällman. 2-4 i början av tredje perioden gjorde Pelle Häggström, med ett skott invid ena stolpen. 2-5 gjordes strax därpå av Ove Häggström. Det var ett närskott efter en vacker framspelning av Bertil Gradin. 3-5 reducerade Charles Gustafsson till efter en soloraid, och 3-6 och 3-7 gjordes av snabbe hörneforsforwarden Ulf Steckzén.

Det var hörneforsspelarnas snabbhet som till slut fällde avgörandet i matchen. Bäst var Enar Svensson

och Ulf Steckzén. Bra back var naturligtvis Putte Jøgedahl.

I rundvikslaget glädde tredjeledjan mest, och där var Björn-Olof Rasch den största överraskningen. Bengt Lindqvist Umeå dömde matchen.



Makarna Reinhard och Maud Forsberg, Nordmaling.

Nordmalings-par donerade 10.000 till en SGU-stuga

Makarna Reinhard och Maud Forsberg i Nordmaling har i efterlämnat testamente donerat 10.000 kr till Nordmalings avdelning av SGU, att utgöra en fond vars avkastning skall användas till underhåll och reparation av SGU:arnas sommarstuga i Rödviiken.

Skulle stugan sluta användas som samlingsplats för SGU eller missköttas skall fonden och avkastningen av densamma användas på för ungdomens nykterhet mest främjande sätt.

Vidare har sjökaptens Forsberg och hans fru testamenterat 5.000 kr till Sjömannens vänner i Holmsund, utgörande en fond vars avkastning skall gå till julfirandet i sjömannhemmet.

Skolbygget i Nordmaling blev fördyrat

Nordmaling (VK) Nordmalings kommunalnämnd beslöt på fredagen hos fullmäktige tillstyrka att olstyrelsen får ett tilläggsanslag 170.000 kronor för att finansiera arbetena med utbyggnaden av lkskola och nybyggnaden av mnastikhallen i Nordmaling. Fördyringarna har uppstått genom vissa planeringsarbeten, in- p av inventarier till gymnastik- illen etc.

Fämnden tillstyrker byggande av ny väg från Nordmalings samhällsöderut över Rödviiken med antning till E 4 och att kommunen skottsvis bestrider kostnaderna över statsbidraget med att försam- lgen hos stiftet söker sedvanligt srag då vägen passerar genom fästbordets mark.

Wämnden tillstyrker följande an- g till idrottsföreningar: IF KRund- k för skidsport 1.000 kr., Bratts- ka 1.500 kr., som slutligt bidrag lan planen blivit besiktigad. IFK ndvik 1.000, Lögdeå och Hörnsjö v, Nyåker, Norrfors och Gråsmyr l, Mullsjö, Håknäs och Högländ rdera 400 kr för underhåll av is- jorna. Gråsmys NTO fåd 150 kr genskap av arrangörer rör kom- ammästerskap på skidor och Hög- ers OK 500 kr för orienterings- pdt.

Kommunens förvärv från Präst- ldet, tillhoppa 44,5 hektar mark, ller på att slutföras och kommu- nämndens ordförande utsågs att derteckna köpehandlingarna. Det la markförvärvet ansluter fram till la E 4. Nämnden beslöt tillstyrka rttat utbyggnad av Va-nätet i rgeå, etapperna 5 och 6.

Ungdomshelg i Nordmaling



Över 100-talet ungdomar från Umeå stad, Umeå lands, Degerfors, Hörnefors och Nordmaling samlades ün der helgen i Nordmaling till en kyrk- lig ungdomshelg. Man höll till i församlingsgården.

Sammankomsten inleddes på lör- dagen med helgmålsbön i kyrkan. Kontraktsposten Johan Hedquist hälsade välkommen. Resten av kväl- lens program förlades till försam-

lingsgården, där stiftsadjunkt In- gmar Ljunggren höll ett anförande, "I Jesu namn", Hörnefors ungdomskör sjöng, ungdomar från Umeå medver- kade med musik, sång och tävlingar och lekar.

Pastorsadjunkt Alf Åberg var värd i Nordmaling. Som avslutning på lördagen samlades man kring TV:n och OS-sändningen från Innsbruck.

På söndagen hölls nattvard i Nord- malings kyrka med skriftermål av

pastorsadjunkt Alf Åberg och predi- kan av komminister Rolf Nyberg. Efter kyrkkaffe i församlingsgården samlades ungdomarna till gruppdiskussioner om "Frågor som bränner" med komminister Sigvard Spinnell som ledare.

Ungdomshelgen avslutades på ef- termiddagen med andaktsstund i kyr- kan där pastorsadjunkt Eskil Gran ström predikade.

Möbelfabriken i Norrfors satsar på köksinredningar

AB Norrlandsmöbler i Norrfors har de senaste åren helt lagt om sin drift, från möbler och radiskåp till köksinredningar. I dag ligger tillverkningen uteslutande på byggnadssnickerier, en omställning, som utan tvekan har haft en gynnsam verkan på företagets omsättning. Skogsägarna i Örnsköldsvik köper en tredjedel av tillverkningarna, en andra tredjedel köper Skellefteå byggnadsvaror. Den återstående tredjedelen går till strökunder.

Företagets chef, direktör Sixten Sundström, ser rätt optimistiskt på framtiden. Tillverkningarna uppskattas av kunderna, och det är det väsentligaste. En nöjd kundkrets betyder mycket för ett företag av den här arten.

Otur följt företag

Direktör Sundström, liksom hans företrädare, har haft det besvärligt nog. Under rörelsens snart 50-åriga tillvaro har flera svåra bränder drabbat fabriksanläggningen. Nybyggnaderna har blivit kostnadskrävande, liksom omställningarna till raden av nytillverkningar. Nu tycks man ha funnit sin melodi och direktör Sundström är fast besluten att slå vakt om byggmarknaden.

Lagerproblem

En nackdel för byggnadssnickerierna med sig. De är skrymmande. Det har medfört, att norrforsindustrin nödgats skaffa sig nya lagerlokaler. Först fick man köpa gamla skolan i Norrfors och för några månader sedan förvärvade man även biograflokalen.

Särskilt den sistnämnda gav fina utrymmen. Biografen har sitt läge i anslutning till fabriken och fab-



Köksinredningar har blivit norrforsfabrikens stora slagnummer. Direktör Sixten Sundström — till vänster på bilden — diskuterar med sin kamrer Lars Johansson och sin broder Nils Sundström, som är företagets verkställande.

riksområdet och kombinationen blev förträfflig.

Just nu överväger direktör Sundström, trots allt, en utbyggnad. Genom att bygga ihop tidigare gjorda utbyggnader får han ytterligare lagerutrymmen. Går sedan allt efter beräkning kan det mycket väl tänkas att det hela leder till pro-

duktionsökningar och ytterligare anställning av arbetskraft. För närvarande sysselsätter rörelsen ett 30-tal anställda. Men i Norrfors, liksom på alla andra platser och byar på landsbygden, behöver man industriutbyggnader för att i någon mån begränsa utflyttningarna.

H. B.

4/21
Min älskade son och min broder

+

Åke

* 17/11 1933
† 31/1 1964

har stilla avlidit lämnande oss samt övriga släktingar och vänner i djup sorg och saknad.

Nyåker den 3 februari 1964.

KRISTINA NYBERG
Evert och Greta

Tänk på din Skapare i din ungdomstid.



Främjarnas hustomte Kalle Johansson, Klöse, tippade en tolv.

Skidans dag i Nordmaling

Nordmaling (VK) Kalle Johansson, Högåker, hustomten vid skidfrämjarnas stuga på Alidberget tippade en tolv och vann den kvistiga tippningstävlingen vid Skidans dag i Nordmaling på söndag. Trots många konkurrerande arrangemang hade cirka 100-talet personer sökt sig upp till Alidstugan där det var en verklig heldag i skidans tecken. Föret var enastående och sikten från Lusberget likaså.

Hela familjen Hesse, den stronga, friluftsläkande läkarfamiljen från Levar hade mött upp. Pappa Bengt hade "Lillstrumpan" Anna-Karin på ryggen. Per, Kristina och nyss fyra år fyllda Bengt-Erik åkte för egen maskin det cirka 5 km långa snöstjärnespåret. En prestation som för deras ålder närmast kan jämföras med Vasaloppet. Och dessutom — troligen med bistånd av mamma Anna-Stina — plitade de ner en 11 på tipset i det enligt vår mening rätt svåra tävlingen som Lars Eriksson gjort upp med hjälp av Einar Keskitalo.

I stugan var det "full rulle" dagen lång. Elsa och Uno Fallquist samt Inger och Olof Braide stod för serveringen som bör ge en nått slant till den för övrigt rätt magra främjarkassan.

Kalle Johansson, stugfogden, gick och myste. Bar ved i stora fång — öppna spisen har nu fått hjälp av en fotogenkamin att hålla det varmt och pysligt — och som alltid gjorde Kalle PR för skidsport, friluftsliv och Lögdedalen i synnerhet — bygden han älskar mer än någon annan.



Doktorsfamiljen Hesse är verkliga friluftsmänniskor. Hela familjen åkte snöstjärnespåret runt. På bilden ses doktor Bengt Hesse, barnen Bengt-Erik (4 år) och Kristina samt fru Anna-Stina.

rätt. 11 hade Lennart Levander, dast Kalle hade alla tolv frågorna. Prick 50 deltog i tävlingen. En Kristina Hesse, Berta Johansson, Anna-Stina Hesse, Tor Lenman och Bengt-Erik Hesse, 10 rätt hade Per Hesse och några till.

Anders

Donationen ger nytt liv åt Nordmaling SGU

Glad och lycklig i dag är kassörskan inom Nordmalings SGU-avdelning, affärsbiträdet fröken Siv Nordberg. Hon blev helt överraskad av nyheten om den donation på 10.000 kronor som framtidna makarna Reinhard och Maud Forsberg gjort till SGU-avdelningen och nykterhetsarbetet i Nordmaling.

— Vi visste ingenting förrän vi såg nyheten i VK på måndag, berättar hon. Och visst är pengarna välkomna. Tyvärr ligger arbetet så gott som nere just nu inom avdelningen.

För ett 15-tal år sedan låg man på topp då man byggde sin vackra stuga i Rödsviken, den stuga vars tillkomst ligger bakom donationen. Efter en vågdal blev det nytt liv och en ny topp för 4-5 år sedan. Då byggs stugan om. I dag betingar den säkert ett värde på bortåt 25.000 kr.

Nu hoppas Siv, liksom tvillingssystem Gunilla, att man ska kunna blåsa nytt liv i avdelningen. Det behövs och förutsättningarna finns. Hon hoppas att få se en av sina bästa kamrater, Lena Dahlberg, som ordförande. Just nu är man utan. Men man rapporterar 30-talet medlemmar och planerar ett effektivare arbete fram på värkanten.

H. R.



Siv Nordberg, Nordmaling

Handaflit bland Nordmalings gamla

— Det vi producerar är inte huvudsaken utan att vi får vara tillsammans och pensionärerna får något nytt att intressera sig för, säger sysselsättningshandledaren fru Gun-Britt Åberg, Rundviksverken. Hon kommer två gånger i veckan till Nordmalings församlingsshem och lär ut massor med knep och knäp.

Vi hälsade på häromdagen. I stora dagrummet var ett tio-tal damer i full färd med att knyta plastmattor, trä pärlor till karottunderlägg, sticka på ramar, väva väskor m.m.

Nordmalings socialnämnd står för kostnaderna. Man har anslagit 4.500 kr till ledararvode och inköp av material.

Från början var damerna litet reserverade. Många trodde inte att de på nytt skulle kunna börja handarbete. Man förstär att det kunde kännas besvärligt från början med tanke på söndervärkta leder och fingrar som styvnat. Men fru Åberg har med sin entusiasm fångat de flesta av damerna. Även herrarna skall få sin chans med träslojd och diverse. De har dock inte kommit i gång ännu.

□ En avkoppling

— Vi hoppas att den här typen av arbetsterapi skall bli till glädje och nytta för pensionärerna vid hemmet — en avkoppling från den vardagliga rutinen, säger socialassistent fru Hjördis Markström. Nu är det ju många som håller på med egna handarbeten. De väver, virkar, stickar m.m. Men

det finns även de som inte har så mycket att intressera sig för och dagarna är långa för dem som i huvudsak är tvingade att sitta inne. Tänk så roligt att få prova någonting nytt! De som så önskar får köpa material till självkostnadspris och för egen del behålla vad som produceras. Redan har ett flertal planerat dukar, mattor och prydnadssaker att ge bort till nära och kära. Givet vis får man, när man väl kommit i gång, arbeta även på andra tider än när fru Åberg ger råd och vägledning.

Nu är det här med arbetsterapi ingenting speciellt nytt vid hemmet. Blä har två vävstolar varit i bruk i åratals. Fröknarna Anna Granberg, från Rundvik och Delma Tjernström väver dukar och servetter så att säga på löpande band. Fröken Granberg har varit sjuk sedan hon var tre år och de sista fjorton åren har hon tillbringat på hemmet, så hon är väl förtrogen med det.

□ Bra att ha arbete

— Det är bra att man har arbete. Annars skulle tiden bli alltför lång. Dessutom är det roligt att veta att man duger till någonting, menar fröken Tjernström, som efter att



Äldst i "arbetslaget" var 86-åriga fru Ida Pettersson från Kråken. Här knyter hon plastpärlor till karottunderlägg. Fru Hildur Eriksson, Mo, har specialiserat sig på taxar.

ha slitit hårt i sina dar nu har fått en fristad på hemmet. Hon har 60 meter servettväv på åtta skaft framför sig, en väv som så småningom skall växa fram till ca 100 vackra dukar i format 60 x 60.

Äldst i laget är fru Ida Pettersson från Kråken, nu 86 år. Hennes minne är inte det bästa men hon kan knäpa ihop de vackraste karottunderlägg. Fru Viktoria Grundström, 77, som levtt sitt liv i Högåker och flyttar upp till sitt gamla hem när det våras höll på med stickning, fruarna Signe Melén, Hynselsböle, Hanna Nordgren, Gräsmyr, och Hanna Åström, Levar, knöt plastmattor, fru Hildur Eriksson, Mo, sydde en tax som bör få godkänt av den mest hårdflörtade prisdomare vad det gäller exteriör och vävramen "Karin" intresserade fröken Tyra Landström, Mo, som med dess hjälp skall väva väskor.

□ Manlig slöjd kommer

Hur det sen kommer att gå för "gubbarna" återstår att se. An har man inte fått hem allt material för manlig slöjd. Gamle skärgårdsnestorn Erik Anton Johansson från Långron var nere och tittade på "flickorna", men skall den 87-årige skärkarlen börja med hemslöjd torde han väl helst börja ställa i ordning en storryssa. Har man jagat säl, fiskat strömming och lax i hela sitt liv kanske det inte intresserar att börja tälja i trä.

— Det är roligt att få försöka förtrö de gamla, säger fru Gun-Britt. När jag har gått som ensammarit har jag förtätt hur ensamt och trist sjuka och gamla haft det när de inte haft något att intressera sig för. Det räcker inte bara att läsa och lyssna på radio. Människor som levtt sitt liv i arbete kan inte riktigt koppla av — vill gärna ha något att skapa med sina händer.

□ Välutbildad ledare

På Dalkarlså lantushållsskola lade fru Åberg på sin tid grunden till sitt intresse för hemslöjd. Sen dess har hon gått kurser i vävning och brodyr och nu senast den kurs som anordnades i Umeå i slutet av förra året i samarbete med läns-

arbetsnämnden och Svenska socialvårdsförbundet. Det var en kurs speciellt för sysselsättningshandlare. Att vid hemmet i Nordmalingsdare.

Att vid hemmet i Nordmaling tex anställa utexaminerade arbetsterapeuter skulle ställa sig alltför dyrbart.

Även föreståndarinnan vid hemmet Irene Eriksson är helt positiv till den nya verksamheten. Den har drojt allt för länge menar hon. Förutom vävning och i viss mån träslojd har man tidigare provat på studiecirklar och olik slag.

Anders



Fru Gun-Britt Åberg visar fröken Tyra Landström hur det går till att solva vävramen "Karin".



Fru Signe Melén i färd med att knyta plastmattor.

5/21
Gräsmyr-församling
förbereder jubileum

Gräsmyr missionsförsamling skrev historia vid gångna helgens årshögtid. De gamla stadgarna från 1909 avskrevs, och mera ändamåls enliga stadgar fastställdes. Kassanslutningen visade toppnotering med 20.058 kronor. Församlingens 43 medlemmar har gjort stora offerinsamlingar för att finansiera förra årets restaurering av missionshuset. Till hösten blir det 75-års jubileum. Gräsmyr missionsförsamling bildades 1889.

Upptakten till högtiden blev enkvad för medlemmarna på lördagskvällen då församlingens ordförande P A Bäckman höll inledningsanförande. Förhandlingarna leddes av föreståndaren, pastor Egon Wärmedal. O Landfors som i 26 år varit verksam i styrelsen avsåg sig återval. Församlingens varma tack tolkade pastor Wärmedal och hemmansägare G A Bäckman. I Landfors fälle invaldes skolvaktmästare Elis Bäckman. Styrelsen i övrigt omvaldes och utgör: G A Bäckman, ordförande, Harald Sandberg, kassör, Albert Lundgren, vice föreståndare, Viktor Granström, Rudolf Olofsson, och Klas Johansson. Revisorer blev Einar Bäckman och Göran Jakobsen. Omval blev det även av sönlagsskolföreståndare och lärare, juviorledare m fl.

Under söndagen hölls välbesökta gudstjänster. I förmiddagsmötet medverkade hemmansägare Albert Lundgren med inledningsord och pastor Agge Bryngelsson, Umeå, predikade. Årshögtidens avslutningsmöte medverkade Norrfors pingstförsamlings sålsjungande strängmusikkår. Pastor Martin Bard predikade.

7/21
Nordmalings-larm
om brand ställde
till oreda i Umeå

Nordmaling (VK). En mindre bilbrand i Nordmalings samhälle vid 16-tiden på torsdageftermiddagen ställde till ett förfärligt rabalder, sedan nya brandlarmsystemet efter automatiseringens genomförande prövades med negativt resultat. Den som larmade brandkåren slog i hastigheten fel nummer, i stället för 90.000, alltså brandkår och ambulans, slog hon 90110 vilket är numret till telefonvakten i Umeå.

Forts. sista sidan spalt 6

7/21
NORDMALING Mimer

Två toppfilmer
Nordmaling lörd. 9,
Rundvik sönd. 8. Bfbj. till 11 år
Elvis Presley
VILD UNG MAN
Cinema. Färg.
Tony Curtis, Yul Brynner
TARAS BULBA
Cinema. Färg.
Nordmaling, sönd. 7 Bfbj.

Nordmalingslarm ...

Forts. från sidan 1

Hon berättade om en brand på Hamngatan 17 och kopplades av tjänstgörande telefonvakten till brandstationen i Umeå. Där upprepade hon att det brann på Hamngatan 17. På brandstationen i Umeå tog man för givet att larmet avsåg Umeå stad och ryckte ut med fyra brandbilar. Då visade sig emellertid att Umeå inte håller sig med någon Hamngata och brandkåren chansade på Strandgatan i stället. Under tiden återkom Nordmaling där man väntade på brandkåren och nu upplärdades missförståndet och brandkåren i Umeå fick kontraorder samtidigt som brandkåren i Nordmaling fick sitt larm, men då hade det gått åtskilliga dyrbara minuter.

Dessbättre visade det sig att branden var av lindrig art. Det var en bil som börjat brinna inne i garaget vid Hamngatan 17 i Nordmaling, som en följd av överhettning från en motorvärmare. Bilen blev totalförstörd men garaget kunde räddas.

Uppenbart är, att brandlarmsystemet har sina luckor. En som kallar på brandkåren, kan mycket väl, i brådskan och paniken, slå fel nummer. Men även i en sådan situation måste systemet fungera vilket överkontrollör Kjell Sjöberg i Umeå som VK kontaktade, är den förste att erkänna. Brandkåren skall, så fort det rör sig inom ett automatiserat område, som i det här fallet Nordmaling, alltid kallas genom nr 90.000. Slår vederbörande i stället telefonvakten i Umeå gäller det att få vederbörande linje eller att få fram så klara besked att larmsystemet går till rätt brandkår.

— Det är första gången som en sådan här situation uppstått, menar herr Sjöberg och vi ska se till att vi i fortsättningen gararderar oss för ett upprepande.

Nye fullmäktigeordföranden i Nordmaling debuterade bra

Nordmaling (VK) Det var premiär för Nordmalings faders nye ordförande, jägmästare Ture Rylander, Olofsfors, när tyrannerna samlades till årets första träff. Och den uppgiften klarade han perfekt. Han till och med levererade något av en nyordning, då han inledningsvis gav en information om dagsaktuella kommunalpolitiska spörsmål. Han kommenterade särskilt regeringsbeslutet om att Nordmalings kommun består som eget kommunblock och de eventuella för- och nackdelar detta kan innebära för kommunen.

Problemet blir väl hur myndigheterna kommer att uppfatta situationen, om man vill ägna större intresse åt de nya blocken, de som liksom förändrar bilden, än åt de kommuner som ansågs vara tillräckligt starka för att stå på egna ben. Ordföranden synade även den folkminskning som undan för undan drabbar kommunen och som utan tvekan utgör ett orosmoment.

Enskilda vägen AC 658 B i Sunnansjö fick sitt tilläggsbidrag från kommunen på 720 kronor.

TVÅ NYA PENSIONÄRSHEM

Socialnämndens förslag att kommunen låter bygga ytterligare två pensionärsbostäder, om tillsammans 16 lägenheter för ensamstående, tog fäderna utan att blinka. Däremot ansåg ledamoten Vilhelm Lundberg att man borde kunna diskutera kommunalnämndens förslag att placera även dessa nya bostäder i anslutning till de tidigare på kv. Hjorten i Nordmalings samhälle. Kan det inte vara förnuftigare att försöka sprida den här sortens bebyggelse, menade Lundberg, och även låta andra delar av kommunen få vara med på ett hörn. Men han fick ingen större hjälp och fäderna spikade kommunalnämndens förslag. Byggnationerna beräknas komma i gång i höst och fullmäktige anslog 10.000 kronor för projekteringen.

Vägbygget Nordmaling-Rödviiken föranledde ingen debatt. Fullmäktige tog nämndens förslag och vägbygget kan starta så fort man får klarsignal från berörda myndigheter. Den nya vägen blir 6 meter bred och kommer att permanentbeläggas.

En rad anslag fastställdes för

idrottsfrämjande syften. IFK Rundvik fick 1000 kronor för sin skidsport och NOT-avdelningen i Gräsmyr 150 kronor för samma ändamål. För skötsel och underhåll av isbanor tilldelades IFK Rundvik 1000 kronor, Lögdeå sportklubb och Hörnsjö IF vardera 600 kronor, Norrfors IK och Nyåkers IK 500, samma belopp fick även Gräsmyr och slutligen fick Mullsjö, Håknäs och Högland vardera 400 kronor. Högåkers OK fick 500 kr för sin orienteringssport.

BYGGKLART FÖR VATTENTORNET

Vattentornet i Nordmaling får byggas innevarande år. Kostnad 330.000 kronor varav 100.000 kronor i statsbidrag. Klarsignal gavs även för etapperna 5 och 6 i Lögdeå VA-nät. Kostnad tillsammans 166.000 kronor. Centrala byggnadskommitténs begäran om tilläggsanslag på 170.000 kronor för att täcka merkostnader i samband med senaste skolbyggnationerna, däribland gymnastikhallen, godkändes. Kommunalnämnden måste även begära 24.061 kronor för att få det hela att gå ihop, och det fick man.

Till ny brandstyrelse valdes: Oskar Holmberg, Nordsjö (ordförande), Andreas Johansson, Rundvik (vice ordförande), Elis Bäckman, Gräsmyr, Hj. Lundberg, Nordmaling och S. O. Bergenholm, Rundvik. Den sistnämnde nyvald.

Markförvärvet som kommunen gör av Prästbordet, för att skapa nya möjligheter för välbelägna industri- och servicetomter mot nya E4, går in i slutskedet. Kommunalnämnden fick i uppdrag att slutföra köpet.

DÖDSFALL

Evelina Boström, Häknäsbacken. I sitt hem i Häknäsbacken, avled på tisdagen fru Evelina Boström, maka till framlidne sågverksarbetaren Karl Boström. Hon var 86 år och sörjes närmast av sonen, brigadören i Frälsningsarmén Hubert Törnkvist.

Hon var född i Trehörningsjö. Hon var bara 12 år när hon kom ut i förvärsarbete. 18 år gammal ingick hon äktenskap med sågverksarbetaren Anders Olof Törnkvist och makarna bosatte sig i Grundsviken utanför Rundvik. De flyttade sedan till Altappen i Norrbotten och därefter från till Boden, där maken dog år 1927. Därefter innehade hon platser som hushållerska bl.a. i Holmsund och på Kylören. Vid sidan av sina anställningar åtog hon sig stickning som hemarbete. Hon flyttade sedermera till Norrbyskär och ingick äktenskap med sågverksarbetaren Karl Boström. När denne pensionerades 1935 flyttade makarna till Häknäsbacken. För ett tiotal år sedan blev hon åter ensam i och med att maken dog.

Hon var aktiv inom Frälsningsarmén, som hon anslöt sig till under holmsundstiden.

Gustaf Magnus Pettersson, Nordmaling. På Nordmalings sjukstuga har f. d. hemmansägaren och köpmannen Gustaf Magnus Pettersson, Rödviiken, Nordmaling, avlidit. Han var 86 år och sörjes närmast av barn, barnbarn och barnbarnsbarn.



Han var född i trakten av Bergsjö i Nordmalings socken. Som ung ägnade han sig huvudsakligen åt arbetet vid jordbruket därhemma, som han senare övertog. Några år senare skaffade han sig hemman och affär i Sunnansjö, Nordmaling. Affären drev han under en rätt lång tid men

strax före andra världskriget avvecklade han sin rörelse i Sunnansjö och flyttade till Rödviiken, där han blev arrendator vid prästbostället. Redan under sunnansjötiden blev han änkan och hade då tio barn att dra försorg om. Men med en aldrig sviktande kärlek till de sina genomförde han sin uppgift på ett mycket föredömligt sätt. Pigg och kry var han långt in på ålderns höst. Den sista tiden har han haft sin vård på ålderdomshemmet i Nordmaling.

+

Vår käre far, morfar och farfar

**Gustaf Magnus
Pettersson**

* 13/8 1877
† 7/2 1964

har lugnt och stilla insomnat i tron på sin Frälsare, djupt sörjd men i tacksamt minne bevarad.

Nordmaling den 8/2 1964.

Barn
Barnbarn, barnbarnsbarn

Slumra gott du kära,
Hav tack för allt du gjort.
Vi skall i hjärtat bära,
Ditt minne rikt och stort.

Hans älsklingsång Sv. ps. 380.

Jordfästningen äger rum i Nordmalings gravkapell den 16/2 kl. 9.45. De som med sin närvaro vilja hedra den bortgångnes minne inbjudes efter högmässan till kaffe på Centrumbaren.

Meddelas endast på detta sätt.

+

Min kära mor

**Margareta Evelina
Boström**

* 26/8 1877
† 4/2 1964

har i dag befordrats till härligheten. Sörjd och saknad av mig, släktingar och vänner samt kamrater i Frälsningsarmén.

Häknäsbacken den 4 februari 1964.
HUBERT

Tack för vad du varit,
Tack för vad du gav,
Tack för ljusa minnet,
Som du lämnat kvar.

Jordfästningen äger rum i Nordmalings gravkapell söndagen den 16 februari kl. 9.45. Efter högmässans slut samling i sorgehuset på Häknäsbacken. Meddelas endast på detta sätt.

18

VK-sport

Många utvisningar och bökigt spel då Rundvik besegrade Vilhelmina

Vilhelmina (VK) En bökig och tråkig hockeymatch med många utvisningar vann gästande Rundvik i Vilhelmina på söndagen med 2-5. Periodsiffrorna var 0-4, 2-1, 0-0. Rundvik fick den bättre starten och ledde med 3-0 innan Vilhelmina fick ordning i sitt försvar.

På den sträva isen var det inte så lätt att få i gång något bättre spel. Endast glimtvis fick man se tendenser till kombinationer. För övrigt var det mest soloåkning och att ge och ta så länge domaren höll god min. Vid ett par tillfällen förekom tre Rundviks-spelare samtidigt i utvisningsbåset och längsta vistelsen fick Björn Olof Rasch med 10 minuter.

Vilhelmina-pojkarna var heller inte på sitt snällaste humör, även om det var gästerna som syndade mest. Hemmalaget fick aldrig upp farten i första perioden och målvakten Bert Arne Gavelin, som för övrigt byttes ut mot Nisse Hellgren i första pausen, var inte så säker som vanligt. 0-1 gjorde Björn Olof Rasch, 0-2 Nicka Andersson, 0-3 Charles Gustafsson och 0-4 var självmål.

I andra perioden reducerade Vilhelmina till 1-4 och 2-4 genom Lars Ahlenius och Arne Vestin. Matchens sista mål kom också i den periodens slut och slogs in på ett hårt långskott av Erik Eklund när Nisse Hellgren slumrade ett ögonblick.

Sista perioden bör helst glömmas. Spelet var under all kritik och inget av lagen fick heller något utträttat. Rundviks målvakt, Lennart Jonsson, var reaktionssnabb och täckte väl. Under Vilhelminas bästa period hade han också en god portion tur då skotten haglade kring kassen.

Av Vilhelmina-spelarna kom inte många upp till den vanliga klassen. Lennart Mörtzell visade goda takter ibland medan Arne Vestin inte var sig riktigt lik.

Domare var Bengt Allan Lundgren Asele.

I pojk-DM i ishockey vann på söndagen Vilhelmina över Rundvik med 3-2. Periodsiffrorna var 1-0 1-1, 1-1. Vilhelminas mål gjordes av Martin Bergsten, B. G. Lidberg och Ulf Karlsson. Rundviks målskyttar var Eriksson och Lundqvist.

+

Min älskade maka,
vår kära mor,
mormor och farmor

**Betty Augusta
Jonsson**

* 23/3 1897
† 9/2 1964

har i dag fått hembud. Hennes ljusa vackra minne bevarat av oss, släkt och många vänner.

Järnäs den 10 februari 1964.

ALGOT JONSSON
Aina och Alf
Kuno och Sirl
Barnbarnen

Ditt hjärta som klappat
Så varmt för de dina,
Och ögat som strålat så ömt
Har stannat och slocknat,
Till sorg för de dina,
Men vad du gjort,
Skall aldrig bli glömt.

Jordfästningen äger rum i Nordmalings gravkapell söndagen den 16/2 efter högmässans slut. De, som med sin närvaro önskar hedra den bortgångnas minne inbjudes till församlingsgården efter begravningsakten.

Meddelas endast på detta sätt. I stället för blommor tänk på missionen.

Betty Jonsson, Järnäs, på Nordmalings sjukstuga avled på söndag fru Betty Jonsson, Järnäs, Nordmaling, maka till industrarbetaren Algot Jonsson. Hon var 66 år och sörjes närmast, förutom av maken, av två barn nämligen fru Aina Asberg, Järnäs, och hemmansägare Kuno Jonsson, Järnäs, samt av barnbarn.

Hon var född i Järnäs, f. Strömmer, och har hela tiden ägnat sina krafter åt skötsel av hemmet. Hon var även duktig i hemsöj, särskilt vävning och virkning. Som granne och medmänniska var hon mycket uppskattad. Sommartid var makarna Jonsson ofta bosatta i Rönneviks skärgård, där man hade sin sommarstuga, som låg lämpligt till eftersom maken hade arbete vid Rundviksverken. De hade tidigare ett jordbruk i Järnäs, men den näringsgrenen tog de farväl av för åtskilliga år sedan.

75 år fyller i dag, tisdag, fru Klara Johansson, Levar, Nordmaling, maka till framlidne skomakaren Frans Johansson.

Hon är född i Bjurholm men kom som ung tillsammans med sina föräldrar till Levar. Där gifte hon sig 1915 och har där helt ägnat sig åt omvårdnaden om sitt hem och de sina — makarna har fyra barn. Sedan några år tillbaka är fru Johansson änka och hon är nu för tillfället bosatt hos en dotter i Västerhaninge. Fru Johansson har varit en arbetets kvinna och är ovanligt pig och vital.

75 år fyller den 12 februari förre hemmansägaren Gustav Adolf Lundmark, Lögdeå.

Han är född i Lögdeå och övertog där för över 40 år sedan sin faders hemman. Lundmark har gjort sig känd som en idog lantbrukare och har under sin tid satt gården i gott skick. Han har vid sidan om skötseln av lantbruket arbetat som byggnadsnickare bl a i Umeå och i hembygden och som yrkesman gjort sig mycket omtyckt för välgjort arbete. Nu har den redbare odalmannen överlämnat sitt jordbruk till en av sina två söner men han har för den skull inte kopplat av i det dagliga arbetet på gården. Lundmark är religiöst intresserad och medlem i Lögdeå Lutherska missionsförening.



MHF-ordföranden i Nordmaling Alvar Bäckström fick MHF:s diplom av konsulent Sune Lundqvist.

236 MHF:are i Nordmaling men bara sex på årsmötet

Nordmalings MHF-avdelning har 236 medlemmar men när avdelningen på söndagskvällen hade årsmöte var det endast sex som kom. Trots det dåliga intresset från medlemmarnas sida för mötet var ordföranden, verkstadsägare Alvar Bäckström, fylld av tillförsikt. Under kommande sommar skall en rad arrangemang genomföras och vidare hoppas man att MHF:s turistguide skall utökas.

Som bekant välkomnade MHF sommaren 1963 turisterna mot norr med en sk turistport vid Rödsviksgården i Nordmaling. Där lämnades information om vad länet hade att bjuda turister och man gav råd och upplysningar.

Om nu MHF:s energiske konsulent Sune Lundqvist o. Nordmalings MHF får som de vill komma denna service att utökas. Man skall försöka få låna en timrad turiststuga och därmed få ökat utrymme för att vid inkörsporten till länet ge turisterna en koncentrerad bild av Västerbotten.

För 1963 — MHF:s 30:e verksamhetsår — tilldelades Alvar Bäckström MHF:s diplom, som tack för gott arbete.

Av de många MHF-nyheterna, som konsulent Lundqvist redogjorde för, var MHF:s planer att teckna kollektiv trafikförsäkring för sina medlemmar, med möjligheter för medlemmarna att därtill teckna individuella försäkringar — kasko och dylikt.

Den 4-5 maj kommer avdelningen att hålla en sk O-skola. Det vill säga en teoretisk kurs om bilorientering som avslutas med en kortare bilorientering. Den 18:de i samma månad blir det, om planerna går i lås, bilorientering, MHF-dagen den 27 september, och DM i bilorientering i Burträsk den 18 oktober. Arets MHF riksmästerskap i bilorientering går i år i Njurunda och där hoppas man att åtminstone någon av avdelningens medlemmar skall ställa upp.

Till Stensele MHF, som inköpt en gård i Ammarnäs, som efter restaurering får fyra rum tillgängliga för MHF:are från hela landet, anslogs 50 kronor.

Styrelsen bestående av Alvar Bäckström, Gustaf Forslund, Börje Eriksson, Ivar Wiglöf och Karl-Gunnar Jansson omvaldes. Tävlingsledare blev Alvar Bäckström, studie- och ungdomsledare Börje Eriksson.

Att representera vid distriktsmötet i Malträsk den 15 mars utsågs Gustaf Forslund, Gustaf Gustafsson och Alvar Bäckström. Till ombud vid kongressen i Karlstad föreslogs Verner Axroth med Ivar Wiglöf som ersättare.

Anders

Skolträffar i Nordmaling

Nordmaling (VK) Under torsdag, fredag och lördag har lärare, elever och även ett flertal målsmän varit församlade till skolträffar på ett flertal ställen inom Nordmalings kommun. Det gällde främst information om tillvalet i högstadiets 7:e klass.

Skolträffarna hölls på torsdag i Rundviksverken, Lögdeå och Norrfors. På fredag i Gräsmyr och Nyåker, där även elever och lärare från skolorna i Hörnsjö respektive Brattsbacka var närvarande. På lördag var turen kommen till Kyrkovallens skola i Nordmaling, där även Baggårds skola var representerad. För en förtärlig information svarade konsulent Torsten Tegby.

På fredagskvällen var även föräldrarna samlade till rådslag i Nyåkers skola och vid samtliga träffar var intresset mycket stort, inte minst från föräldrarnas del.

VÄSTERBOTTENS-KURIREN nr 34 tisdagen 11 februari 1964

VK-sport

14

Roland Söderström segerherre i Nyåker

Roland Söderström, Klöse, Arets DM-mästare på 15 km, tog en 1:a i tävling i Nordmalings kommunserien på skidor vid tävlingar i Nyåker på söndag. Roland har en 2:a placering tidigare i tävlingen, som förra gången vanns av skidskytten Sven-Olof Lindgren, Gräsmyr och dess förman av Roland Johansson Häknäs.

Jan-Ivar Berg ställde inte upp. I oldboyklassen segrade oförbrännelige Valdemar Nordberg, Norrfors. Dan Andersson, Rundvik, tog hem segern i klassen för pojkar f. 1946-47 med god marginal.

Nyåkers idrottsförening stod som värd för tävlingen. Nästa tävling i kommunserien blir i Nordmaling vid Levar lantbruksskola.

I seniorklassen, där 10 ställdes upp till start, tog Roland Söderström en betryggande ledning på första varvet av 5 km slingan, som senlönerna åkte två varv, jämt varre var det mellan Ola Lundgren, och Roland Johansson. Ola avgjorde dock striden till sin fördel.

Resultat: Seniores:
1. Roland Söderström, 28,47, 2. Ola Lundgren, Rundvik, 29,22, 3. Roland Johansson, Häknäs, 29,48, 4. Lars Lundgren, Långviken, 30,40, 5. Olof Söderström, Klöse, 31,53, 6. Roland Bylund, Byviken, 32,32, 7. Börje Johansson, Rundvik, 34,17, 8. Jarle Lundgren, Rundvik, 34,28, 9. Jarle Lundgren, Rundvik, 34,32, 10. Ola Forsberg, Rundvik, 43,02.

Oldboys 5 km.
1. Valdemar Nordberg, Norrfors, 17,48, 2. Rolf Eriksson, Rundvik, 19,17, 3. Bengt Åström, Nyåker, 19,74.

Pojkar födda 1947-48.
1. Dan Andersson, Rundvik, 15,52, 2. Lars-Erik Berggren, Högländ, 16,38, 3. Sture Mostrom, Rundvik, 17,15, 4. Jan Mostrom, Rundvik, 17,08, 5. Harry Lindgren, Nordabäck, 18,51, 6. Ake Eriksson, Långed, 19,01, 7. Torbjörn Salomonsson, Nordabäck, 20,08.

Pojkar födda 1949-50.
1. Karl G. Forsberg, Långed, 10,33, 2. Erik Karlsson, Häknäs, 10,45, 3. Sven Erik Ström, Rundvik, 12,28, 4. Ulf Eriksson, 12,53, 5. Yngve Björklund, Bratsbacka, 13,07.

Pojkar födda 1951.
1. Christer Eriksson, Mo, 11,38, 2. Tore Lindgren, Nordabäck, 12,43, a Trav söndagen den 16 februari. Bq FHEKOR.
1. Ingeborg Eriksson, Nyåker, 23,45.



En kvartett segrare från kommunserietävlingarna i Nyåker. Fr. v. Christer Eriksson, Mo segrare i pojkar f. 1951, Valdemar Nordberg, Norrfors, oldboys, seniorsegraren Roland Söderström, Högländer och Dan Andersson, Rundvik, som med god marginal tog hem pojkarnas f. 1947/48.

Radioberöm till Nyåker

REFERATET från lördagens radioprogram från Nyåker blev tyvärr nästan oläsligt i gårdagens VK på grund av en beklaglig villervalla bland textraderna. Det kan därför vara på sin plats med några förtydliganden.

Genom byåldermannens influensa ramlade byns samlade gestalt ut ur programmet. Så mycket mera beklagligt som han var byns ende egentlige representant i programslaget. Gustav Agren fick nöja sig med att sitta hemma vid radiomottagaren och lyssna till det program, som han själv varit med om att bygga upp.

Bertil Ferrolf tackade för hans insatser med att skicka hem en liten fös, skolvaktmästarens 10-åriga dotter Inger, med morgonkaffe och en hälsning. I den hälsningen ingick ett besked om att byåldermannen skulle få önska sin favoritmelodi. Hon kom tillbaka med byns budkavle och beskedet att han önskade få höra Nordsjön. Eskil Columbus orkester från Umeå fick uppdraget att klara Gustav Agrens önskan och klämde i med Harry Brandelius "specialare" så det svängde i hela gymnastikklokalen.

FAMILJEN SVEN, Elvy, Per-Örjan och Christer Adén, från Norrbyskärs spelade "Jag har bott vid en landsväg". Säkert ett önsketänkande för den som är bosatt ute på en ö, tre kilometer från fastlandet, menade Perrolf.

Mamma Elvy och Per-Örjan sjöng "Minns du den sommar" och fru Karin Engman, Nordmaling, för dagen klädd i Nordmalings vackra sockendräkt, sjöng "När skönheten kom till byn".

Nordmalings revykung och glädjespridare, Ingemar Strömberg, presenterade i en kuplett ett helt livsöde, som han kallade "Å sen kom jag". Den ungdomliga musikkvartetten, The Tremblers, från Nordmaling, framförde på el-gitarrer och batteri en modernisering av den blomliga blå kringelmen. Men 84-åringen Karl Oskar Pettersson var inte riktigt med i svängarna. Man spelade och dansade lite annorlunda på hans tid.

13/2

Vår kära syster
**Nanny Charlotta
Pettersson**
† 9/5 1878 † 11/2 1964

har i dag stilla insomnat på Nordmalings sjukstuga för att vara hos Herren. Innerligt sörjd och saknad av oss syskon, syskonbarn samt släkt och vänner.

Öre, Häknäs den 11/2 1964

Oskar Pettersson
Wilhelmina Carlsson
Beda Carlsson

O Gud, all sannings källa,
Jag tror ditt löftes ord.
Vad du har sagt skall gälla
I himmel och på jord:
Åkalla mig i nöden,
Så får du hjälp av mig.
Ja, Herre, intill döden
Vill jag åkalla dig.

Nanny Pettersson, Öre, Häknäs. På Nordmalings sjukstuga avled på tisdagsmorgonen fröken Nanny Pettersson, Öre, Häknäs. Hon var 85 år och sörjdes närmast av tre syskon samt syskonbarn.

Fröken Pettersson var född i Öre. I unga år var hon under en följd av år anställd som biträde vid Solbacka läroverk utanför Eskilstuna och hade även husföreståndarinneplatser i södra Sverige och i Umeå. Hon kom senare hem och skötte i många år sin äldriga moder jämstides med att hon arbetade som städerska vid Öre skola. De sista åren har fröken Pettersson varit bosatt tillsammans med sin broder förre hemmansägaren Oskar Pettersson. Den bortgångna, som var en ovanligt glad och humoristisk människa, har varit piggs och vital ända fram till dess hon för 14 dagar sedan råkadde bryta ett ben.

50 år fyller den 13 februari hemmansägaren Lage Ledström, Holmfors, Nyåker.

Han är född i Djupsjö. Han kom till Holmfors sedan fadern där köpt ett större jordbrukshemman vilket nu Lage Ledström driver tillsammans med en broder med verkligt intresse har Lage Ledström gått in för sin uppgift. Nämnas bör att bröderna förra hösten färdigställdes en ny ladugård för ett 10-tal kor samt smådjur. Förutom det egna jordbruket har bröderna på senare år arrenderat ett mindre hemman och man kan med fog säga att deras lantbruk nu är ett av de större i bygden.

12/2

12/2

+
12/2

Min kära mor, svärmor och farmor

Josefina Kristina Sundell

* 23/5 1883 † 9/2 1964

har flyttat hem till Gud. Djupt sörjd av mig, sonhustru, barnbarn, syskon, släkt och vänner.

Håknäs och Örnsköldsvik den 11/2 1964.

Karl-Erik och Mildrid
Gudrun och Sten
Gunbritt och Trolovad
Sions Toner 778.

Jordfästningen äger rum i Hörnefors söndagen den 23 februari efter gudstjänstens slut. De som med sin närvaro önskar hedra den bortgångnas minne inbjudes till kaffe på Julles konditori efter jordfästningen.

14/2

+
14/2

Min älskade make, mitt allt
och lhonas snälla pappa

**Jonas Birger
Gradin**

* 17/12 1910
† 11/2 1964

har i dag stilla insomnat i sitt hem i Levar i fast tro på sin Frälsare, djupt sörjd av oss samt syster, äldre svärföräldrar, svägerskor, svägnar, övrig släkt och många vänner.

Levar, Nordmaling
den 13 februari 1964.

VERA GRADIN
lhona
Gärda Gradin

Hans älsklingsång:
Nu är min synd förlåten
Nu är min ande fri
Uti mitt hjärta tonar
Lovsångens melodi
O, vilken fröjd att vara
Löst ifrån syndens band
Att genom Jesus äga
Arvslott i livets land.

Jordfästningen äger rum i stillhet söndagen den 23 februari 1964 kl. 13 i Nordmalings gravkapell.
Meddelas endast på detta sätt.

14/2

+
14/2

Birger Gradin, Levar, Nordmaling.

På tisdagskvällen avled efter en längre tids sjukdom hyvelmästaren Birger Gradin, Levar, Nordmaling. Han var 53 år och sörjes närmast av maken Vera F. Wilhelmsson, fosterdottern lhona samt systern, fröken Gerda Gradin.

Han var född i Levar, men drog i unga år norrut och ingick äktenskap i Boden år 1938. Han arbetade på den tiden som sågare vid ett större sågverk i fästningsstaden. Sågverksrörelsen intresserade honom och sedan han återvänt till hembygden arbetade han dels med eget mindre sågverk och hade olika anställningar som hyvelmästare vid sågverken i Nordmaling, Håknäs och Örsbäck. Han var en mycket kunnig och duktig arbetare inom sitt gebit. Vid sidan av förvärvsarbetet drev han eget jordbruk, som han köpte i Levar år 1947. Han tyckte om att arbeta och var aldrig o villig att hjälpa sina medmänniskor. Han skaffade sig traktor och blev en hjälpredda inom sin by även för andra jordbrukare.

Nordmalings manskör hade i Birger Gradin en värdefull basstämma. Han var med i kören allt sedan ungdomsåren. För drygt ett år sedan drabbades han av den sjukdom som ändade hans liv.



13/2

+
13/2

Min älskade maka
och vår kära mor

Anna Bergström

* 19/7 1885
† 11/2 1964

har, efter en kort sjukdom, i tron på sin Frälsare, ingått i den eviga vilan. Sörjd av oss, syskon, släkt och vänner. Ditt ljusa minne skall bära oss.

Hörnsjö den 12 februari 1964.

Johan Bergström
Barnen

Klockorna ringa så sakta till ro
Nu har du funnit ett lugnare bo
Aftonens stjärna lyser så blid
Sov kära maka och mor, vila i frid.

De, som med sin närvaro önskar hedra den avlidnas minne inbjudes till begravningsakt i Hörnsjö missionskyrka söndagen den 16 februari kl. 12.00. I stället för blommor tänk på missionen. Meddelas endast på detta sätt.

12/2

Anna Bergström, Hörnsjö. På Nordmalings sjukstuga avled i tisdags fru Anna Bergström, Hörnsjö, maka till f. hemmansägaren Johan Bergström. Hon var 78 år gammal och sörjes närmast av make, fyra barn och syskon.

Hon var född i Holmbacka, Hörnsjö. 1915 gifte hon sig. I sin krafts dagar var hon en duktig lantbrukarhustru och en skicklig utövare av det textila hantverket. Hon var aktiv i Hörnsjö missionsförsamling, som hon tillhörde från sin ungdom.

13/2

+
13/2

Lars fick en BROR

Märta och Lennart Pettersson
f. Södermark
Nordmalings BB 11/2 1964

14/2

HÖRNSJÖ folkets bus

- UNGDOMENS TRÄFFPUNKT -

DANS lördag 15 februari kl 21.00—01.00

Lennart Wärmells poporkester

— dansmusik av internationell klass —

en

— publikfavorit från Gröna Lund och Liseberg —



Lennart
Wärmell

Sedvanliga anordningar

Buss avgår från Bjurholm kl 20.15 över Nyåker, från Vännäs kl 20.30, från Hörnefors kl 20.30, från Nordmaling kl 20.30 och åter efter dansen.

Nästa program
22 februari med Ejes Showteat.
Hörnsjö Idrottsförening.

15/2

Kantorsgården i Nordmaling

utbjudes till försäljning. Fastigheten, som är i två plan om 5 rum och kök, har en bostadsyta av c:a 140 kvm, stor vacker tomt.

Anbud märkta "Anbud på kantorsgården", skall vara inlämnat till pastorexpeditionen i Nordmaling senast den 6 mars 1964.

Förfrågningar om fastigheten kan lämpligen göras hos Hareld Lundberg, Nordmaling, tel. 102 26 eller Jalmar Holmström, Häknäs tel. 400 33.

17/2

Lyckseles slutperiod knäckte matt Rundvik

Rundvik (VK) Rundvik försämrade sina chanser att bli sluttrea i div. III genom att förlora söndagens hemmatch mot gästande Lycksele. Resultatet blev 2-4 (1-1, 1-0, 0-3).

I två perioder de två första var Rundvik överlägsna och borde redan kunnat avgöra matchen som då mestadels spelades i gästernas försvarszon. Men Lycksele fick fin utdelning i den sista avdelningen och spelade även betydligt bättre i denna tredje period.

Särskilt duon Sven Lindman, Leif Broberg var synnerligen farliga och var gästernas bästa spelare. I hemmalaget spelade man ytterligt oinspirerat och ingen förtjänar överbetyg. Målen gjordes av 0-1 Sven Lindman ett kraftfyllt sologombrott när hans lag desutom var decimerat. 1-1 Arne Molander påpassligt under klungspel. 2-1, Lars Karlstäl. Matchens vackraste anfall i bra samarbete med Hans Gustafsson och J R Öberg.

2-2 Sven Lindman i klungspel. Rundvik hade en man utvisad. 2-3 Leif Boberg efter en snabb kontring. 2-4 Rolf Ritzen under karaball framför Rundviks kassen.

Tore Elfving, Umeå dömde matchen

I a s i fastan

FRESTAD i allting...

Text: Matt. 4:1-11

Origenes lär ha sagt om brevet till Hebreerna: "Vem som skrivit brevet, vet Gud allena". Men den av oss okände författaren låter oss i få ord höra och se hela händelseförloppet, när det gäller Jesu frestelser. Det står nämligen i Hebr. 4:15 "Ty vi hava icke en sådan överstepräst, som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som varit frestad i allting, liksom vi, dock utan synd."

Jesus utgjorde intet undantag ens när det gällde frestelserna och i frestelserna var intet uteslutet. Fadern i himmelen tillstod att Anden förde honom ut i öknen och där överlämnade honom till frestaren efter en sållsam upplevelse på Jordans strand, där Jesus hört den himmelska rösten och sett Anden som en duva sänka sig ned



Av komminister Sixten Fenger, Norrfors

över honom. Sådant är livet. Ibland sållsamma stunder, då himlen är nära, allt är ljus, framgång och glädje, ibland öknenas sterila ensamhet och frestaren alldeles in på livet.

Det första frestaren försöker med, är att sätta Jesu sonskap under debatt. Är du Guds son, så skall du väl inte behöva gå här och svälta? Bjud, befäl, trolia med stenarna så att de blir bröd, visa vad du duger till! Trollar du inte så att stenarna blir bröd, är det väl inte så mycket med ditt sonskap hos Gud!

Det blev intet trolleri, intet underligt brödbak. Men längre fram i tiden skulle Jesus visa att av fem kornbröd och två fiskar kunde tusenden mättas genom hans välsignelse. Människan lever visserligen till sin lekamen också av bröd, men till sin själ av det som utgår från Guds mun. Satan är tyst nu.

Sedan tar han helt enkelt Jesus med sig till den heliga staden och ställer honom uppe på templets bröstvärn. Aterigen: "Om du är Guds son, så kasta dig ned, ty det är skrivet han skall giva sina änglar befällning om skydd så att du icke stöter din fot mot någon sten. Ett citat från psaltarpсалmen 91:11, men där talas det om att hålla sig på vägar och icke agera fallskärms-hoppare utan fallskärm. Det har sagts, att det var nog inte så stor konst att ksta sig ned från templet, större konst hade det varit att hoppa upp på dess torn eller tinnkonst att kasta sig ned från templet, över bergen, upp emot en öppen himmel och därifrån skall han komma nedsvävande på härlighetens skyar.

Ett anfall till. När det inte gick att få Jesus att fresta Gud, ge sig ut i onödiga faror, försöker frestaren med denna världens härlighet. Från ett högt berg låter den svarte smilaren Jesus se härligheten och ger löfte om att allt detta skall tillfalla honom om han bara nedfaller och tillbeder Satan. Ett stort löfte, en lika stor lögn, ett ännu större krav. "Jorden är Herrens och allt vad därpå är". Jesus vet att man tillbeder endast den man älskar av hela sitt hjärta. Befaller Satan att ge sig i väg och han måste gå. Måste gå, måste släppa sitt byte, för att lära sig läsa att Herren är den vi skall tillbedja och honom allena skall vi tjäna.

Så här kan en frestelsekamp sluta om man kämpar ärligt. Satan måste gå och Guds änglar träder fram för att tjäna och hjälpa oss. Vår överstepräst har medlidande med våra svagheter, intet mänskligt är främmande för honom, icke en enda frestelse är okänd för honom, och därför förstår han oss, när andra icke gör det, utan bara dömer oss hårt, kärlekslöst och med översittarens hela pondus.



17/2

70 år fyller den 18 februari hemmansägaren Nils Wiktor Ländgren, Vibbo, Gräsmyr.

Han är född i Gräsmyr och köpte där på sin tid det hemman han brukar. Han utvidgade sitt jordbruk rätt betydande genom nyodling. Efter första världskriget arbetade Ländgren en följd av år med träförädlning och med tegelslagning innan denna näring mera övergick i stordrift. Ländgren är vital för sina år.

17/2

85 år fyller den 18 februari förre lantbrukaren Per Algot Näslund, Sunnansjö, Nordmaling.

Han är född i Norsjö, Trehörningsjö. I början av seklet flyttade han till Lögdeå och arbetade under en följd av år vid industrin i Rundvik. 1945 köpte Näslund ett mindre jordbruk i Sunnansjö för att ha något att pyssla med på gamla dar. Tyvärr kom sjukdom emellan och under senare år har han vårdats på Hällnäs sanatorium.



Äpplet faller som bekant inte så långt från trädet. Segraren i yngre juniorklassen Dan Andersson gratuleras av sin far, Birger, känd skidskjutarna på 1940-talets början.

Lars Lundgren senioretta i Nordmalings skidserie

Nordmaling (VK) Den fjärde kraftmätningen i kommunserien på skidor i Nordmaling gick på söndagen i terrängen kring Nordmaling med Levar lantshushållsskola som start- och målplats. Banläggare var välkände f d storlöparen Severt Dennolf, och som alltid, när han åtar sig ett uppdrag, var den detaljen minutöst och skickligt ordnad.

Den här söndagen fanns inte Sture Moström, Rundvik 19,44 4) Tage Nyberg, Gräsmyr 20,22.

Pojkar f 1947-1948 5 km. 1) Gudmund Berg, Högåker 19,28, 2) Jan Moström, Rundvik 20,50 3) A Eriksson, Lögdeå 21,00 4) Bo Eriksson, Länged 21,11 5) Kjell O. Hansson Nordmaling 24,44.

Oldboys: 5 km 1) Vald Nordberg, Norrfors 20,55 2) Rolf Eriksson, Rundvik 22,03.

Pojkar f 1949-1950 2,5 km. 1) K. G. Forsberg, Länged 11,23 2) Erik Karlsson, Häknäs 12,05 3) Malte Lydig, Nordmaling 12,57 4) Sven E. Ström, Rundvik 13,42 5) Karl-Ivan Lindahl, Nordmaling 15,17.

Pojkar f 1951-1952 2,5 km. 1) Christer Eriksson, Rundvik 13,30 2) Lasse Hörnström, Nordmaling 15,05, 3) Per Josephson, Nordmaling 15,16 4) Peter Öberg, Nordmaling 15,48, 5) Arne Brännlund, Nordmaling 16,50.

Då Bredviks by blomstrade med sjöfart och tegelbruk

Vi satt häromdagen på pastorsexpeditionen och slog i kyrkboken för åren 1890—1900 och fann att bredviksborna under detta årtionde varit sin bygd förvänsvärt trogna. Ytterst få hade flyttat ut och inte en enda till "Norra Amerika" — en marginalanteckning som var rätt vanlig de åren i andra byalag.

— Betyddes detta att man hade det rätt bra i byn?

Frågan går till 91-åriga Arvid Öberg, minnesrik berättare.

— Kanske, säger han. På den tiden höll ett 20-tal familjer på med fiske, som var en viktig binäring till jordbruket. Även om inkomsterna var små klarade man sig tydligen rätt hyggligt. Strömmingen sålades framförallt till Lappmarken. Handlaren Odin i Nordmaling var stor grossist i salt- och surströmming.

Inläggnings- och surströmming var en viktig del i Bredvik och fiskelägena Krike, Lilljan, Långrodden, Gohann och allt vad de nu hette. Detta var innan tillvektsågen blev industri i handörnt på Ullens Strömmingen. Lades in i två liters träkäggar som fästangbärrarna själva tillverkat under vintern. Man hade

Liljan" av Krike
Vid de åren byggde bröderna Fredrik och Adolf Markström i Järnäs en tvåmastad galeas som fick namnet Liljan. Inne i Krikeviken gravde de ur strandkanten och fick på så sätt en stapelbård för skutan. Fadern Isac Markström var prämbygare och hade även varit med om att bygga skuter.

Liljan lastade 30—40 ton. Mest förde bröderna virke och ved till olika norrländshamnar men man förde även tunnis med saltströmming och surströmmingskäggar i tusentals. På returresorna förde man stycke gods och — kanske det viktigaste salt — då en än viktigare vara än nu.

Omkring 1910 såldes Liljan. Adolf Markström byggde då motorslupen Ring. Med den bogsavade han virke och hade dessutom reguljära turer på Nordmaling. Sikergårdsbyarnas isolering började brytas. Ring tog 40—50 personer.

Men inte alla sökte sin utkomst av jordbruk och fiske. Det var de många sågverkens tid och många sökte sig till industrierna. Norrby-skår blomstrade och en hel del arbetade där men behöll sina ställen i byn. De bodde på sågverksom under

1900 och fann att bredviksborna under detta årtionde varit sin bygd förvänsvärt trogna. Ytterst få hade flyttat ut och inte en enda till "Norra Amerika" — en marginalanteckning som var rätt vanlig de åren i andra byalag.

— Betyddes detta att man hade det rätt bra i byn?

Frågan går till 91-åriga Arvid Öberg, minnesrik berättare.

— Kanske, säger han. På den tiden höll ett 20-tal familjer på med fiske, som var en viktig binäring till jordbruket. Även om inkomsterna var små klarade man sig tydligen rätt hyggligt. Strömmingen sålades framförallt till Lappmarken. Handlaren Odin i Nordmaling var stor grossist i salt- och surströmming.

Inläggnings- och surströmming var en viktig del i Bredvik och fiskelägena Krike, Lilljan, Långrodden, Gohann och allt vad de nu hette. Detta var innan tillvektsågen blev industri i handörnt på Ullens Strömmingen. Lades in i två liters träkäggar som fästangbärrarna själva tillverkat under vintern. Man hade

Liljan" av Krike
Vid de åren byggde bröderna Fredrik och Adolf Markström i Järnäs en tvåmastad galeas som fick namnet Liljan. Inne i Krikeviken gravde de ur strandkanten och fick på så sätt en stapelbård för skutan. Fadern Isac Markström var prämbygare och hade även varit med om att bygga skuter.

Liljan lastade 30—40 ton. Mest förde bröderna virke och ved till olika norrländshamnar men man förde även tunnis med saltströmming och surströmmingskäggar i tusentals. På returresorna förde man stycke gods och — kanske det viktigaste salt — då en än viktigare vara än nu.

Omkring 1910 såldes Liljan. Adolf Markström byggde då motorslupen Ring. Med den bogsavade han virke och hade dessutom reguljära turer på Nordmaling. Sikergårdsbyarnas isolering började brytas. Ring tog 40—50 personer.

Men inte alla sökte sin utkomst av jordbruk och fiske. Det var de många sågverkens tid och många sökte sig till industrierna. Norrby-skår blomstrade och en hel del arbetade där men behöll sina ställen i byn. De bodde på sågverksom under



67-åriga Viktor Palmgren i Bredvik har ställt denna bild av Adolf Markströms motorstyp "Ring" till VK:s förfogande. Bilden togs i Nordmalingsgården, troligen omkring 1915.

Stora Hotellet

Nordmaling

SKOTTÄRSDANS

Lördagen 22 februari kl 21—01

MUSIK:

Jan Burströms ork.



75 år fyller i dag, fredag, fru Naema Elina Jonsson, f. Johansdotter, Djupsjöågen, Nyåker, maka till hemmansägaren Gunaar Jonsson.

Hon är född i Djupsjö. Tidigt fick hon lämna hemmet och försörja sig själv. 1911 gifte hon sig. I hemmet har hon numera hjälp av enda dottern och svärson, vilka övertagit det mesta av ansvaret för gårdens skötsel. För sina år är fru Jonsson rätt pig och vital.

50 år fyller den 20 februari fru Rut Ingegärd Salomonsson, Norrfors. Hon är född i Trelleborg, där fadern var båtbyggare och fiskare. Då



föräldrarna aktivt deltog i Helgelseförbundets verksamhet, kom hon mycket tidigt med i den andliga verksamheten. I fem år hade hon arbetat i sjukvården, då hon efter att ha blivit döpt i Elimförsamlingen Malmö och bevisat en bibelskola i Filadelfia, Stockholm, år 1933

reste upp till Vilhelmina som pingstväckelsens evangelist. 1945 gifte hon sig med Manfred Salomonsson från Lövnäs. 1948 flyttade makarna till Norrfors.

Fru Salomonsson är en mycket aktiv medlem av pingstförsamlingen. Hon arbetar både i söndagsskolan, strängmusiken, damkören och som extra sångledare. Hon har gjort sig mycket omtyckt och uppskattad.

75 år fyller i dag den 21 februari förra hemmansägaren Edvard Hörnström, Hörnsjö.

Han är född i ett jordbrukarhem i Gräsmyr och har haft hela sin livsgärning knuten till modernärningen. 1918 köpte han ett jordbruk i

Hörnsjö. Hörnström har varit en gärskilt duktig jordbrukare och har på alla sätt väl värdat sin egendom. För sitt stora intresse för jordens skötsel har han belönats med hushållningssällskapets diplom.

NORDMALING

Vi behöver kontakt med en rejäl, säljsinnad och välkänd person på orten som vissa tider kan hjälpa oss med abonnemangsanskrifning pr telefon för våra många och allmänt spridda tidskrifter. Trevligt uppdrag som rätt skött kan ge en hygglig extrainkomst. Närmare genom Ahlén & Akerlunds Ombudsavdelning, Sthlm 6.

Krönika från Nordmaling

DET FÖRSLAG som föreligger för lösningen av samlingslokalfrågan i Norrfors är mycket intressant. Kanske det blir möjligt att lösa liknade problem även på andra håll. De skolor som man byggde för ett tiotal år sedan blev åtskilligt överdimensionerade, beroende därpå, att man då hade helt andra förutsättningar för enhetsskolans utformning med tre högstadiet mot nu bara ett. Säkert kan man i Norrfors, få en mycket bra samlingslokal till rimligt pris. Och — det bästa av allt — det lyckas till och med finnas förutsättningar att få statsbidrag för ombyggnadsarbetena. Det är bara att lyfta på hatten för Vilhelm Lundberg och C:o.

FÖRSLAGNINGEN av hembygdsboken har inte gått fullt så bra i Nordmaling. Då har man lyckats så mycket bättre i Bjurholm. Man kan fråga sig, om hembygdsintresset är så mycket större i Bjurholm? Varför inte låta hembygdsboken även här bli var mans egendom. Alltså inget hem utan hembygdsbok. Det är så mycket mera nödvändigt eftersom redaktionskommittén behöver pengar för att klara sina kommunala lån.

FÖR ATT KOMMA lite närmare det målet försöker nu redaktionskommittén med speciella hembygdsaftnar i vissa byar. På måndag kommer turen till Gräsmyr. Huvudförfattaren, kommunalkamrerare Tyko Lundqvist från Härnösand, deltar som föredragshållare och skall framför allt berätta om Gräsmyrs egen historia. Med den sakkännedom han har om våra byar i Nordmaling bör ingen försumma tillfället. Han presenterar även hembygdsboken.

VI HAR HATT vattenproblem i Nordmalings tätort de sista dagarna. Ett arbetslag som gräver dagvattenledningar för vägförvaltningen lyckades slå sönder en av huvudledningarna. Vattentillförseln sikars av för samhällets nedre del under ett helt dygn och då fick man verkliga erfara hur beroende vi är av vårt dagliga vatten. Svårast utsatt blev hotellet. Men tandläkarna hade det inte så mycket bättre. De är beroende av en god vattentillförsel — och ett primat på ledningarna blir vattnet av allt annat än god kvalitet. Avlagringar i rören följer med.

PÅ TAL OM VATTEN så visar det sig även att Floxen, dvs källan för Nordmalings vattenverk, har svårt att hålla tillräcklig kapacitet. En utbyggnad blir nödvändig. Kommunalnämnden har redan beslutat projektera den. I samband därmed kommer frågan om vattentornet i Nordmaling. Det behövs och dessbättre kan man slå fast att man även i det fallet närmar sig ett avgörande beslut för igångsättning. H. B.

60 år fyller den 23 februari landsfiskal Torsten Levander, Umeå.

Han är född på Holmön och tog landsfiskalsexamen 1928. Efter vikariatsförordnanden på olika platser blev han landsfiskal i Dikanäs distrikt, Vilhelmina, åren 1935—1945.

Sedan dess har han tjänstgjort som landsfiskal i Umeå norra distrikt. Under Vilhelmina-tiden var han ordförande i köpingens byggnadsnämnd och hyresnämnd. En följd av år har han även varit ordförande i länsavdelningen av föreningen Sveriges landsfiskaler och fungerat som vice ordförande i riksföreningens styrelse.

Landsfiskal Levander förenar många goda egenskaper som erfaren och skicklig tjänsteman och han har också gjort sig aktad och avhållen. Vid sidan om tjänsten och slitigt torra pappersexercisen odlar han med förkärlek sina fritidsintressen jakt och fiske.

60 år fyller den 23 februari förre hemmansägaren Edvin Holmlund, Sunnansjö, Nordmaling.

Han är född i Sunnansjö och övertog som vuxen fädernegården, som han brukade tills en tilltagande ohälsa tvang honom att dra sig tillbaka. Han avvecklade kreatursskötseln år 1960 och etablerade ett hönseri, men förra året sålde han hemmanet.

Holmlund är en härdig karl och har bl a sysslat med smide. Vidare var han under en följd av år ombud för Vännäs kraft AB.

Gräsmyr-Lindgren mästersköt i Agnäs

Sven-Olov Lindgren, Gräsmyr, segrade vid Nordmalings skyttekrets skidskyttmästerskap i Agnäs på söndag. Tävlingarna arrangerades av Bjurholms skytteförening och banläggare var Martin Karlsson, Agnäs, som lagt ner ett utmärkt arbete för att skidspår och skjutstationer skulle vara i bästa skick.

Med dagens snabbaste åktid på den 12 km långa banan och med 26 träffar av 30 möjliga fick Lindgren slutpoängen 76,23. Närmast i prislistan kom Torsten Lundberg, Bjurholm, som dock åkte i oldboysklassen. Han hade prickat in dagens högsta träffantal i mästerskapsomgången, nämligen 27 träffar i skjutmomentet men hade längre åktid.

I turistklassen där deltagarna åkte 6 km, men hade samma skjutstationer, som i mästerskapet, segrade Sven-Erik Lundkvist, Bjurholm, med 28 träffar. En fin prestation gjorde 62-åriga skytteveteranen Ebert Strömberg, Gräsmyr. Fram till 5:e skjutstationen hade han endast 3 träffar borta, men felbedömde det sistnämnda målets figur och sköt över. Han hade dock en hygglig åktid och blev 4:e man i klassen.

Resultat:
Kretsmästerskap: 1) S-O Lindgren, Gräsmyr 76,23 2) T Lundberg, Bjurholm 86,8 3) B-E Emilsson, Balsjö 90,40 4) M Karlsson, Bjurholm 91,43.

Klassresultat, seniorer: 1) S-O Lindgren, Gräsmyr 76,28 2) B-E Emilsson, Balsjö 90,40 3) I Strömberg, Gräsmyr 105,48 4) A Öberg, Norrfors 114,45 5) S Jakobsson, Bjurholm 142,45.

Yngre oldboys: 1) T Lundberg, Bjurholm 87,08 2) M Karlsson, d:o 91,43 3) G Emilsson, Balsjö 103,5 4) M Gustavsson, I 20 109,17 5) J Norberg, Karlsbäck 125,43.

Äldre oldboys: 1) C Lundberg, Bjurholm 117,5 2) A Gustavsson, Karlsbäck 122,18.

Äldre juniorer: 1) S Emilsson, Balsjö 99,06 2) H Lindkvist, d:o 116,36 3) B-I Jonsson, Karlsbäck 143,3 4) R Sannaberg, Balsjö 151,06.

De båda svenskarna Karl-Johan Bernhardt och Kjell Johansson gick på lördagskvällen till åttondelsfinalen i herrsingel i de internationella tyska bordtennistävlarna i Wolfsburg.

Bernhardt slog Michalek, Tyskland, med 3-0, medan Kjell Johansson besegrade Michailoff, Tyskland, likaledes i tre raka set.

I herrdubbel kvalificerade sig Bernhardt och Johansson till semifinalen efter seger med 3-2 över Stanek och Miko, Tjeckoslovakien.



Sven-Olov Lindgren i segertagen

Sekundduell i Nordmaling

Det var spannande värre mellan bröderna Ola och Lars Lundgren, Rundvik, när de på söndag i Lögdeå tampades om tätplatsen i Nordmalings skidserie. Seniorerna åkte 5 km-slingan tre varv och det var ytterst jämnt mellan bröderna. Ola med sin större rutin avgjorde dock på slutvarvet och vann med 43 sek.

31 åkare ställde upp i tävlingen, som var den sista i serien. Nu återstår kommunmästerskapet som går den 15 mars i Gräsmyr.

Resultat, seniorer 15 km: 1) O Lundgren, Rundvik 50,06 2) L Lundgren, d:o 50,49 3) Ö Söderström, Högåker 52,04 4) R Bylund, Byviken 54,52 5) B Johansson, Rundvik 58,25 6) M Söderström, Högåker 58,40.

Yngre juniorer, 10 km: 1) D Andersson, Rundvik 35,45 2) L E Berggren, Rundvik 37,54 3) S Boström, d:o 38,54.

Oldboys, 5 km: 1) V Norberg, Norrfors 19,20 2) R Eriksson, Rundvik 21,41.

Pojkar f. 1947-48, 5 km: 1) G Söderström, Högåker 18,25 2) G Berg, d:o 18,27 3) J Moström, Rundvik 19,34 4) A Eriksson, Mo 19,46 5) B A Eriksson, Långed 21,18.

Pojkar f. 1949-50, 2,5 km: 1) K G Forslund, Långed 10,33 2) M Lydig, Nordmaling 11,40 3) S E Ström, Rundvik 12,32.

Pojkar f. 1951-53, 2,5 km: 1) C Eriksson, Rundvik 12,26 2) Ö Johansson, Mo 12,42 3) S Fallquist, Olofstors 12,42 4) M Lundström, Lögdeå 13,40 5) E Hörnlund, d:o 13,58 6) B Johansson, Mo 13,58.

25/2

Mullsjö-hantverkare specialist på soffor



Varför inte tillverka kökssoffor, ansåg Manfred Granström, Mullsjö och satte igång. Försäljningen har gått bra.

Bysnickarna blir allt färre. Serietillverkning är dagens melodi. Men en som håller på sitt hantverk och trivs därmed är Manfred Granström i Mullsjö. Vissa maskinella hjälpmedel har han givetvis, men mycket av arbetet i den granströmska verkstaden utförs som i gången tid.

Spånorna yrde om Manfred Granström när vi häromdagen tittade in i verkstaden och fann honom stående vid träsarven driven av en el-motor men i övrigt lika som i farfars tid. Svarven är en viktig detalj i utrustningen, Granström har nämligen specialiserat sig på tillverkning av soffor i en gammal västerbottensk modell med svarvade ben och pinnar. Atskilliga soffor har under åren lämnat verkstaden och pryder nu hem runt om i landet.

Snickeriet är ett bra komplement till mitt lilla jordbruk, anser Granström som tidigare varit storleverantör av byggnadssnickier till jordbrukarna i bygden. Men konkurrensen från de större fabriker är hård och numera är det därför mest soffor samt räfsor som tillverkas i den lilla verkstaden i Mullsjö. Fortfarande är det rätt god avsättning för vanliga handräfsor trots att de allra flesta jordbrukarna slutat med att "finräfsa" sin åker.

Anders

26/2

Krock i Högbränna Ungdomar skadade

Nordmaling (VK) Två ungdomar, fotografen Gottfrid Johansson, Piteå, och fröken Ingegerd Bergvall, Tallberg, Nyåker, erhöj hjärnskakningar och diverse skärsår vid en trafikolycka i Högbränna, Nordmaling, på tisdagsförmiddagen. Någon fara för deras liv är det inte.

Olyckan inträffade efter länsvägen mellan Högbränna och Hörnsjö. Ungdomarna kom från Tallberg med sin bil. I den rätt kraftiga utförsbacken strax norr Högbränna fick man möte med en annan personbil. En tredje bil stod parkerad på vägens vänstra sida i Johanssons färdriktning, cirka 100 meter från backkrönet. Då Johansson förstod att mötet med den andra bilen skulle ske i jämnhöjd med det parkerade fordonet började han bromsa. Hans bil var försedd med nabbade däck på framhjul och vid inbromsningen fick han sladd på bakkvagnen och förlorade herraväldet över bilen, som med rätt stor kraft rände in i den parkerade bilen bakifrån. Krocken blev så

kraftig att den parkerade bilen pressades framåt minst fem meter. Johansson och fröken Bergvall slungades ur och blev liggande på vägbanan, medan bilen rände in i snövalen några meter längre bort.

Den parkerade bilen tillhörde ett arbetslag från SJ, som arbetade efter banvallen strax intill. De satt just inne i sin rastkoja några meter ifrån platsen när de hörde den våldsamma smällen. De tog hand om ungdomarna, som i tillkallad ambulans fördes till lasarettet i Umeå.

Den bil i vilken de båda skadade åkte var så gott som ny och försedd med säkerhetsbälten, men de användes tydligen inte vid olycksfallet. Båda fordonen blev illa åtgångna.

25/2

LYSNING

I Nordmaling för kontoristen Pehr Axel Sundbom, Nordmaling och studerande Iris Eleanor Nyberg, dotter till hemmansägare Henning Nyberg och hans framlidna maka, Hummelholm, Öreälv.

26/2

80 år fyller den 27 februari fru Elin Dahlberg, Bredvik, Nordmaling, maka till framlidne byggnadssnickaren Karl August Dahlberg.

Hon är född i Nordsjö, 16 år gammal var hon när hon fick sin första anställning. Sedermera kom hon till Baggård och träffade där sin blivande

make. Han bodde då i Norrmark och makarna bosatte sig där de första åren efter giftermålet 1904. Omkring 1907 köpte de en gård i Bredvik och sedan dess har fru Dahlberg varit bofast där.

Av de tolv barnen som fostrats i hemmet är tio i livet.

BREDVIK — EN IDYLL



MURAREN SVEN ÖBERG, Bredvik, är en av de många som trivs i sin by och inte har någon tanke på att överge sin fädersbygd med dess näret till hav och skog.

Vid sidan om sitt dagliga arbete har han en trevlig hobby. Tillverkning av prydnads- och bruksföremål i trä. På torde som Sven Öberg ha blick för vad man kan göra ur svetsiga tallstammar och björknäklar och den enklaste talkvist — med knorr.

Sven Öberg har en trevlig jordnära verksamhet i den gård som sig honom och bröderna Öberg vika upp.

ÄMNESVED I MÅNGD, nit pryddigt uppradade och på vägen de järn som pappa Arvid en gång använde för att forma strömmingskaggar. Gemnalt och fornt blandat med nytt. Arvid Öberg var fiskare och snickare. Sönnen Bertil tog över som byggseddelskare och med sitt konst-hantverk — på fritid — följer Sven Öberg på sitt sätt i faderns fotspår.

HUR SKALL DET GA för våra byar? Kommer de att bli öde? 1900 fanns i ex i Bredviks by i Nordmaling 236 personer. Vid års-skiftet 1963/64 119. På 30-talet höll man närmare 300 kor, nu räknas man till 80. För 20 år sedan fanns där 23 hästar, nu tio. Fisket var på sin tid en viktig inäring. Det har nu i det närmaste försvunnit — i vart fall finns där ingen yrkesfiskare.

Vi skulle tro att det finns många kustbyar med likartade förhållanden. Skötbåtarna ginstnar stöder, ladugårdarna töms, stugorna blir öde. På de sista 20 åren har över hälften av Bredviks jordbruk gjorts kresturslösa. Knappt 20-talet brukare håller sig med kor i byn som en gång i tiden var storproducent av

halvdussin som fortsätter med jordbruket här. Jag har aldrig tillhört den pessimistiska gruppen trots att många spår dåliga tider för de mindre byarna.

Det är klart att många gårdar kommer till bli öde. Vi ser ju utvecklingen hur gård efter gård förvandlas till sommarhem. Men att det norrländska jordbruket

● Träff på hemväg. Det är två generationer jordbrukare i Bredvik som träffats. Rudolf Holmgren har hunnit till pensionsåldern, och det har också den tråspark han forslar mjölkkruckorna på. Men båda fungerar perfekt. Här pratar Holmgren väder och vind med kollegan Hadar Bergström (38), bonde med sex kor och stuveri som "extraknäck".

● På bilden till höger har muraren Sven Öberg slagit sig ned vid sitt hobbybord för att knäpa i en vresig rot.

● Längst ner visar en upptrampad stig att det finns liv i Bredviks-stugorna. Men fähusen står sedan åratals övergivna.

exempel. Men det är klart att inte är det uppenbarast att det man arbetat och strävat för läggs öde.

UNDER 1963 gjordes flera gårdar kresturslösa. Henry Lundström, driftig hemmansägare i byn, flyttade till Nordmaling och blev arrendator på Prästbo-stället. Han hade en fin SRB-besättning och med honom förlo-rade byn sin störste mjölkproducent. Alvar Augustsson sålde korna i höstas. Fru är sjuklig och därtill har han rätt omödrna ekonomibyggnader. "Skopskade" korna gjorde också Artur Nyberg i Loviken.

Men det är inte enbart negativa tendenser som råder i den an-rika jordbruksbyn. John Strand-berg byggde för några år sedan ny ladugård och har nu plats för 10 kor. An så länge finns där bara sex kor men fru Majas, som kom till byn 1947 i samband med hemmansköpet, lovar att det snart skall bli flera.

Sköta kor är det bästa jag vet och det luktar så gott i la-gårn, menar hon, men så kom-mer hon ju även från jordbruks-bygden Bygdå, närmare be-stämt Högfors.

Maken John köpte i fjol en ny traktor och har nu rustat den med halvband och timmerdoning med lastare. Hästen har fått konkur-rens i skogen.

Här har man således investerat mycket i ladugård och maskiner

inför valet att bygga nytt, renovera eller att lägga ner driften valde han nybygge.

AN SÅ LANGE SKOTS det mesta av den odlade jorden. Sko-gen har dock tagit tillbaka en del utskiften.

Traktorer och moderna maski-ner har blivit en god hjälp när arbetskräftern tryter. Medelskildern bland jordbrukarna är hög och man får nog förutsätta att en fle-ra gårdar kommer att ödeläggas. Charles Hedlin i ex (37) driver sin fädersgård som vanligt. Kreatur och skogsbruk får komplettera varann. Men hur blir det sen?

Att planera för egna-hemsbyg-gen i en by av Bredviks karaktär är inte lätt. Sören Larsson, småbrukare i byn med va-jobb i Nordmaling som huvudsaklig in-komstkälla, ville bygga egna-hem på sin fastighet. Den gamla man-gårdsbyggnaden hade tjänat ut. Men lantbruksmannen sa nej. Fastigheten ansågs för liten — var ej bärkraftig. Att ägarna så- sig trivas bättre i Bredvik än i ex i Nordmaling hjälpte föga. Nu har Sören köpt tomt i Nord-maling, börjar tröttnen bygga in-om kort. Därmed förörlor byn ytterligare en familj.

BREDVIK FÖRLORADE sin affär efter en brandolycka våren 1961. Och det är väl knappast tro-ligt att den kommer att återupp-stå. Ägaren Hilmar Jonsson tror inte att en nyinvestering lönar sig med tanke på det sviktande kundunderlaget. Det hjälper inte att kustbyn under några som-mar månader invaderas av som-marväder.

Enda mera livaktiga förening-en är lutherska missionsförening-en. 61 av byns 119 är med. Under förra hösten renoverade man bön-huset, installerade oljeldning, elektrisk spis och målade om. Men i takt med utflyttningarna minskar medlemsantalet.

Henry Lundström har varit ordförande de senaste åren efter Arvid Öberg, den nu 81-årige nestorn, som skötte klubbhan un-der 50 år.

NUMERA TJÄNAR BONHU-SET även som postlokal. I förstu-gan residerar fru Sigrid Öberg — byns nya postombud — och ser till att kontakten utåt sköts på rätt sätt.

Bygdgården — skolan som drogs in — har renoverats och utgör en trevlig samlingspunkt. Men de få ungdomar som finns kvar i byn har svårt att få grupp om föreningslivet. En isbana står på önskelistan.

Skötbåtarna ginstnar och stugorna töms

mjolk och jordbruksprodukter. — Under många år körde man — åtminstone vinterid — mjölk till mejeriet i Lever med två hästar. Nu ryms kruckorna i släpvagnen på bussen från Järnasklubb.

KOMMER BYN ATT BLI ÖDET?

Vi ställer frågan till förra kyrk-vården Oskar Forsberg (73). Han och maken Ester bor på sin stora gård.

— Nej, det tror jag inte. Nog kommer det att finnas minst ett

skall försvinna helt tror jag inte.

Gården övertogs på sin tid av fru Forsbergs föräldrar och ägs nu av makarnas ende son — järn-handlaren i Nordmaling. Det är en av byns större gårdar och man har rätt goda ekonomibyggnader.

Hur kändes det när ladugår-den tömdes?

— Första tiden var det svårt, erkänner fru Forsberg.

Nu går det bättre. Man har kommit över det hela och sedan är det ju så många som följt vårt

sa det vill till att det strömmar in pengar.

HILMAR JONSSON, tidigare byns handlande, postombud och telefonstationsförstärkare, sat-sar även på jordbruket. Våren 1963 började han bygga ny lada-gård och har nu en tiptop ekono-mibyggnad med plats för 10-talet mjölkkor jämte goda utrymmen för smådjur.

Jonsson äger en av byns större gårdar. Ladugården var gammal och omödran och när han nu stod



● Träff på hemväg. Det är två generationer jordbrukare i Bredvik som träffats. Rudolf Holmgren har hunnit till pensionsåldern, och det har också den träspark han forslar mjölkkruckorna på. Men båda fungerar perfekt. Här pratar Holmgren väder och vind med kollegan Hadar Bergström (38), bonde med sex kor och stuveri som "extraknäck".

● På bilden till höger har muraren Sven Öberg slagit sig ned vid sitt hobbybord för att knåpa i en vresig rot.

● Längst ner visar en upptrampad stig att det finns liv i Bredviks-stugorna. Men fähusen står sedan årtal övergivna.

exempel. Men det är klart att inte är det uppmuntrande att det man arbetat och strävat för läggs öde.

UNDER 1963 gjordes flera gårdar kreaturslösa. Henry Lundström, driftig hemmansägare i byn, flyttade in till Nordmaling och blev arrendator på Prästbo-stället. Han hade en fin SRE-besättning och med honom förlo-rade byn sin största mjölkproducent. Alvar Augustsson sålde korna i höstas. Frun är sjuklig och därtill har han rätt omodern ekonomibyggnader. "Skeppade" korna gjorde också Artur Nyberg i Loviken.

Men det är inte enbart negativa tendenser som råder i den anrika jordbruksbyn. John Strandberg byggde för några år sedan ny ladugård och har nu plats för 10 kor. Än så länge finns där bara sex kor men fru Maja, som kom till byn 1947 i samband med hemmansköpet, lovar att det snart skall bli flera.

— Sköta kor är det bästa jag vet och det luktar så gott i lagår'n, menar hon, men så kommer hon ju även från jordbruksbygden Bygdeå, närmare bestämt Högfors.

Maken John köpte i fjol en ny traktor och har nu rustat den med halvband och timmerdoning med lastare. Hästen har fått konkurrens i skogen.

Här har man således investerat mycket i ladugård och maskiner

inför valet att bygga nytt, renovera eller att lägga ner driften valde han nybygge.

AN SÅ LÄNGE SKÖTS det mesta av den odlade jorden. Skogen har dock tagit tillbaka en del utskiften.

Traktorer och moderna maskiner har blivit en god hjälp när arbetskraften tryter. Medelåldern bland jordbrukarna är hög och man får nog förutsätta att än flera gårdar kommer att ödeläggas. Charles Hedin t ex (57) driver sin fädernegård som vanligt, Kreatur och skogsbruk får komplettera varann. Men hur blir det sen?

Att planera för egnahemsbyggen i en by av Bredviks karaktär är inte lätt. Sören Larsson, småbrukare i byn med va-jobb i Nordmaling som huvudsaklig inkomstkälla, ville bygga egnahem på sin fastighet. Den gamla mangårdsbyggnaden hade tjänat ut. Men lantbruksnämnden sa nej. Fastigheten ansågs för liten — var ej bärkraftig. Att ägarna sade sig trivas bättre i Bredvik än t ex i Nordmaling hjälpte föga. Nu har Sören köpt tomt i Nordmaling, börjar troligen bygga inom kort. Därmed förlorar byn ytterligare en familj.

BREDVIK FÖRLORADE sin affär efter en brandolycka våren 1963. Och det är väl knappast troligt att den kommer att återuppstå. Ägaren Hilmar Jonsson tror inte att en nyinvestering lönar sig med tanke på det sviktande kundunderlaget. Det hjälper inte att kustbyn under några sommarmånader invaderas av som-margäster.

Enda mera livaktiga föreningen är lutherska missionsföreningen. 61 av byns 119 är med. Under förra hösten renoverade man bönhuset, installerade oljeeldning, elektrisk spis och målade om. Men i takt med utflyttningarna minskar medlemsantalet.

Henry Lundström har varit ordförande de senaste åren efter Arvid Öberg, den nu 91-åriga nestorn, som skötte klubban under 50 år.

NUMERA TJANAR BÖNHUSET även som postlokal. I förstugan residerar fru Sigröd Öberg — byns nya postombud — och ser till att kontakten utåt sköts på rätt sätt.

Bygdegården — skolan som drogs in — har renoverats och utgör en trevlig samlingspunkt. Men de få ungdomar som finns kvar i byn har svårt att få grepp om föreningslivet. En isbana står på önskelistan.

så det vill till att det strömmar in pengar.

HILMAR JONSSON, tidigare byns handlande, postombud och telefonstationsföreståndare, satsar även på jordbruket. Våren 1963 började han bygga ny ladugård och har nu en tiptop ekonomibyggnad med plats för 10-talet mjölkkor jämte goda utrymmen för smådjur.

Jonsson äger en av byns större gårdar. Ladugården var gammal och omodern och när han nu stod



Murare Öberg täljer tallkvistar med knorr

Arbetet går vidare i byn. Mån-ga har redan fast arbete vid sidan om. Jordbruket har blivit något man sköter på fritid och semester gör man i slättertid. Andra tillfälliga arbeten är bl a stuveri. Ekonomiskt sett skulle vi tro att byn tillhör de mera välbärgade.

Om det nu inte vore det här ovissa med jordbruken. Vi får hoppas att Oskar Forsberg får rätt. Att det utkristaliseras människor som vill fortsätta bruka arvet från fäderna.

MEN AGOSPLITTRINGEN mot-verkar en yttre rationalisering.

Även om man slutar med kreatur säljs inte brukningsdelarna. Jorden får stå på undantag — drivs på sparlåga. Om man nu inte tar mod till sig och arrenderar ut jorden. Att satsa på storjordbruk med arrenderade småbitar är det dock inte många som vågar sig på. För skapande av mera bärkraftiga jordbruk får man nog tänka sig en mer aktiv politik från lantbruksnämndens sida.

Låter vi den odlade jorden växa igen i större utsträckning då blir nog flykten från våra byar total.

Anders.

27/2

Krönika från Nordmaling

LEVAR EFS har under den närmaste tiden en livlig verksamhet. Den kände resetalaren Albert Johansson från Traryd i Småland — ej att förväxla med den nonfigurative målaren — gästtar föreningen. Dessutom skall Hörnsjö-sonen Harry Lundeborg berätta om sina fem år som missionär i Tanganyika. Missionär Lundeborg har varit hemma på semester en tid men reser i mars ånyo ut till Afrika tillsammans med hustru Emmy, f. Engström, Gräsmyr.

MOTENA PAGAR till den 9 mars och en r.d EFS-predikanter och sångare medverkar. En del av sammankomsterna har förlagts till församlingsgården i Nordmaling. På söndag skall resesekreterare Johansson predika vid högmässan i Nordmalings kyrka.

FÖRENINGEN i Levar har hållit sitt medlemsantal i det närmaste konstant genom åren — nu har man ett 70-tal. Någon avmatning eller föreningsleda har inte kunnat märkas. Ordförande är Alfons Jakobson, kassör Ivar Eriksson. En särskild eloge bör ges till sekreteraren fröken Gunhild Molin för hennes uppträdande arbete i föreningens barn- och ungdomsverksamhet. Under många år har fröken Molin lett Solgläntan och söndagsskolan. Föregående år insamlades i föreningen 22.000 kr — medel som fördelats mellan Västerbottens lutherska missionsförbund EFS mission och missionsstationen Zenana i Indien.

ALLA HAR NI väl märkt att det även i VK, hur noggranna vi än försöker vara insmyger sig ett och annat fel i spalterna. I går skulle vi tala om att det vid minnestunden efter förra husföreståndarinnan fröken Nanny Pettersson, Öre, gavs 890 kr till missionen. Av någon anledning föll 8:an bort på vägen mellan redaktion och sätteri och det blev bara 90 kr.

SKIDFRÄMJARNA i Nordmaling har det extra jäktigt just nu. Inte bara att Alidstugan hålls öppen varje söndag. Den 15 mars skall stugan invigas med besök av bl a främmandets verkställande direktör Torsten Wiklund och landskapsförbundets ordförande Hans Holmlund. Programmet är ej till alla delar fastställt men inleds med friluftsgudstjänst. Får ordföranden som han vill kommer alla att bjudas på kaffe och överraskningar.

Barnskidskolan börjar första dagarna i mars. Ledarinnor blir i år som under föregående år fruarna R Agren och Elsa Lundh vilka har lovat ta hand om småttingarna på bästa sätt. Eventuellt blir det "examen" i skidskolan vid invigningen av Alidstugan.

Anders

28/2

NORDMALING Mimer

Fred, 20, lörd. 21, sönd. 19.
Rundvik lörd. 19, sönd. 20.30. Bf.
På grund av den stora publiktillströmningen besök om möjligt de första föreställningarna!

TYSTNADEN

Ordna bussturer.

27/2

60 år fyller den 2 mars fru Ruth Lovisa Englund, född Öberg, Rundviksverken.

Hon är född i Aspeå. Efter att ha haft olika platser gifte hon sig 1927 med fabriksarbetaren Karl Englund. Makarna har eget hem uppe i "Manhem" och där har fru Englund skapat ett trevligt och trivsamt hem. Fru Englund tillhör sedan många år Nordmalings baptistförsamling.

27/2

Karlsbäck besegrade serieledande Lögdeå

I söndagens möte i ishockey mellan Karlsbäck-Lögdeå vann Karlsbäck en klar och övertygande seger med 8-5. Periodsiffror (1-1, 3-3, 4-1).

Matchen bjöd på rätt många rafflande och spännande tillfällen framför Lögdeås målbår där målen kunde blivit flera om inte Lögdeås burvaktare varit så snabb och säker att plocka puckarna i alla lägen.

Karlsbäcks IF har faktiskt i denna serie haft snudd på topplacering om inte de haft oturen att ha sina spelare sjuka i ett par avgörande matcher.

Avgjort är att Lögdeå har vunnit serien men andra placeringen är inte klar ännu. För närvarande ligger Nyåker nr 2, men då har Karlsbäck en match ospelad mot bottenlaget Rundvik B.

Matchen mot Rundvik spelas nu på lördag och då avgörs striden om andra placeringen.



Vår käre far
Erik Adolf Jonsson

* 22/12 1884

har i dag stilla insomnat efter en tids sjukdom. Närmast sörjd av barn och släktingar.

Sunnansjö, Nordmaling den 26/2 1964.

BARNEN

Livets sista krafter domnat, nu i frid du stilla somnat. Skön är vilan som natten ger, gott är att veta du lider ej mer.

Jordfästningen äger rum i Nordmalings gravkapell söndagen den 8 mars kl 9.45.

Erik Adolf Jonsson, Sunnansjö. Förra hemmansägaren Erik Adolf Jonsson, Sunnansjö, Nordmaling, avled på onsdagskvällen efter en tids sjukdom. Han var 79 år och sörjes närmast av barn.

Den bortgångne var född i Sunnansjö och förvärvade där ett hemman vilket han skötte med stor omsorg. För ett 15-tal år sedan överlämnade han hemmanet till ende sonen.

28/2

Lastbil genom isen i Rundvik

En timmerlastad bil, tillhörig Fredriksson och Marklunds åkeri, Nordmaling, sjönk på onsdagen genom isen vid Brännögrund utanför Rundvik. Bärgningen av den tunga bogielastbilen pågick hela torsdagen och väntas bli besvärlig. Bilen blev stående på 3,5 meters djup.

Olyckan inträffade när man från timmeramar, fastfrusna i isen inne i timmermagasinet, skulle köra timmer in till sägen. Man hade hållit på sedan i lördags och den 55 cm tjocka isen ansågs fullt bärkraftig. Bilen fördes av chaufför Hjalmar Berglund, Levar. Han och hjälplästaren hann ta sig ur förarhytten innan bilen sjönk.